

Gebed van de Dag donderdag 10 december 2020

Tweede Adventsweek

-

kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Jezus U bent het licht

Luisterlied Der Heiland ist geboren – Oostenrijk

<https://www.youtube.com/watch?v=32QZzV1kPPM>

deze week een internationaal reisje met advents-kerstliederen vanuit andere culturen

Schriftlezing Genesis 35:9-15

(Genesis / Bereesjiet 32:4-36:43, uit het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Wajitslach 'Hij zond)

STILTE

Psalm 36:2 *(De Nieuwe Psalmberijming)*

Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiept;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
Uw bron schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.



Gebed

Wek op uw macht, o God,
en kom naar ons toe.
Wees ons nabij
met de kracht van uw goedheid.
Sta niet toe
dat uw wil wordt verijdeld
door wat wij hebben aangericht
en overwin door uw liefde
al wat U tegenstaat
en uw toekomst vertraagt.
Eeuwige,
van wie de aarde is en al wat er leeft,
open ons hart
om de tekenen te verstaan
waarin Gij ons
uw bedoelingen kenbaar maakt.
Laat ons zien in dit uur
hoe wij daaruit hoop kunnen putten
bij al wat ons overkomt,
omdat Gij met ons zijt,
deze dag en alle dagen die komen.

Persoonlijk gebed

Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Jezus Christus.
Uw liefde geeft leven aan onze ziel.
Amen.

kaars doven

Lukas 1:68

Geprezen zij de Heere,
de God van Israël,
want Hij heeft naar Zijn volk
omgezien
en er verlossing
voor tot stand gebracht.